

Uddebo

Uddebo ligger utmed den medeltida vägen mellan Varberg och Jönköping.

Men även tidigare hade bygden ett strategiskt och attraktivt läge, vilket bland annat fynd av en treudd från bronsåldern liksom en runsten visar.

I modern tid anlades en smalspårig järnväg mellan Falkenberg och Limmared, vars banvall nu är cykelbana.

I slutet av 1800-talet omvandlades Uddebo från en jordbruksbyggd till ett industrisamhälle. I mer än hundra år har man vävt möbeltyger här i Uddebo, och vi kan se spåren från den blomstrande textilepoken som har lämnat efter sig en kulturhistoriskt intressant bebyggelsemiljö med allt från pampiga disponentvillor till funktionella arbetarbostäder och egnahemshus, allt inbäddat i en naturskön omgivning. Dessa hus börjar vakna till liv igen och fylls med nya spännande verksamheter.

Bygdegården i Uddebo byggdes ursprungligen någonstans runt 1880 som fabrikörsbostad åt Fritz Claesson. 1946 öppnades huset som fritidsgård för anställda vid företaget Eiser och de olika företag som drevs av familjen Claesson. Här kunde man lyssna på radio, läsa eller spela spel. Sedan dess har den också flitigt använts till möten, familjehögtider, firmafester och bröllop, mm.

Ända fram till mitten av 1970-talet var det familjen Claesson, ägare av Uddebo Möbelygsväveri AB (numera Väveriet Uddebo AB), och när Tranemo Kommun köpte Fritidsgården av familjen stod man för driftskostnader och reparationer.

1989 ställde kommunen ett ultimatum. Uddebo fick välja mellan att behålla sin skola eller bygdegård. Samhällsborna valde skolan och man fick köpa bygdegården för 1 krona. Sedan var det upp till köparna att rusta upp den.

Hösten 1990 startade ett enormt arbete där så gott som samtliga samhällsbor ställde upp. Man jobbade 3-4 kvällar i veckan samt lördagar, och med hjälp av statliga och kommunala, samt samhällsbornas bidrag stod den nyrenoverade bygdegården klar våren 1991. Några år senare restaurerades även fasaden och byggnaden återställdes till det gamla fina trähus det en gång varit.

Ett annat hus som med ideella krafter håller på att renoveras är gamla Eisers lagerbyggnad från 1892, nu under namnet Gula huset.