

## Strömsfors kapell

---

Strömsfors kapell uppfördes åren 1916-1917 och var då det största i sitt slag i Sjuhäradsbygden.

Byggnationen bekostades av bröderna och brukspatronerna Oskar och David Nylander, som några år senare överlämnade kapellet till Strömsfors Kapellstiftelse. Kapellet ställdes under överinseende av Svenska Kyrkan, och det är ett ägarförhållande som kvarstår än idag.

Den första gudstjänsten hölls här den 22 mars 1917, men byggnaden användes även till andra ändamål såsom filmvisning och föredragshållande, men 1921 beslöts att kapellet enbart skulle användas för kyrkliga ändamål. Samma år tillbyggdes en sakristia varefter kapellet invigdes av biskop Edvard Herman Rodhe.

Kort tid därefter, den 11 juli 1921, då David Nylander fyllde 60 år, överlämnade hans vänner ett insamlat belopp som utgjorde grundplåten för klockstapeln som uppfördes året efter, samtidigt som man byggdes en gravkammare under stapeln. Här ligger Oskar, David, Axel och Axel-Uno Nylander samt andra medlemmar ur familjen Nylander begravda.

Kyrkklockorna tillverkades av gjutstål hos Bochumer Verein i Tyskland och ringde in till gudstjänst första gången den 14 oktober 1923.

En omfattande reparation genomfördes 1948 på grund av sättningar i grunden under norra långhusväggen. Ett målat fönster i koret ersattes då också med en altartavla av Boråskonstnären John Hedaeus, och predikstolen försågs med träskulpturer föreställande Kristus och evangelisterna, utförda av skulptören Arvid Bryth från Göteborg.