

Raska-Minas stuga

Raska-Minas stuga som i dag står öppen för alla skogsvandrare längs Sjuhäradsleden byggdes i mitten av 1800-talet av Norge-knallen Peter Olofsson-Ahlgren, som under ett tio-tal år bodde här med sin hustru och tre små söner.

Det var nästa invånare som gav stugan det namn den har idag. Raska-Mina, som egentligen hette Selma Vilhelmina, flyttade hit bara fyra år gammal med sin mamma, änkan Eva Rask tillsammans med två äldre systrar. Hon stannade sedan kvar till sin död.

Raska-Mina var en fattig kvinna man klarade sig förvånansvärt bra. Hon hade hand om tillsynen av stängsel och betesdjur åt bönderna i trakten. Dessa kom ofta på besök till Raska-Mina och passade då på att äta sin medhavda matsäck i hennes kök, en matsäck de naturligtvis delade med sig av.

Raska-Mina var således inte det minsta isolerad. Tvärtom, hon var den främste nyhetsförmedlaren i trakten. Det skvaller hon fick sig till livs spred hon snabbt vidare - i sin egen personliga version. Hon höll reda på det mesta om de flesta i bygden. En svallerkärring skulle vi säga idag!

När betessäsongen var över var det hon som besökte sina uppdragsgivare, som tog emot henne väl och lät henne stanna några dagar. Gott och rikligt med mat stod på bordet och sängen var bäddade med de finaste

lakanen.

Fick hon inte det hon ansåg vara fint och bra nog efter husets förmåga, talade hon om på nästa ställe hur snåla och oartiga man varit, och det var det ingen som ville skämmas för.

Dessutom var hon ju som sagt den viktigaste nyhetsförmedlaren i bygden.

Raska-Mina lämnade det jordiska 1947 i en ålder av 86 år.

Stugan övertogs 1964 av Tvärreds hembygdsförening.