

Brunnsnäs

Gården som i äldre tider kallads Hästhagen var bebyggd redan under första hälften av 1600-talet, och ska då enligt en sägen ha varit platsen för ett jaktstolt åt drottning Kristina. Andra uppgifter gör gällande att det var herrskapet Stenbock på Torpa som hade sin jaktstuga här.

1636 bildades säteriet Brunsberg, som senare ändrade namn till Brunnsnäs. De första ägarna var bröderna Johan och Göran Gyllenstierna, och går vi fram till senare delen av 1700-talet hette ägarfamiljen Sparre.

På en timmervägg i en av flyglarna står att lösa "Böggd anno 1641", men huvudilen av de nuvarande byggnaderna uppfördes kring 1770 av Gustav Adolf Sparre. Denne hade goda kontakter med hovet liksom med överintendenten och arkitekten Carl Hårleman, som eventuellt kan vara den som ritade Brunnsnäs. Men några bevis för att det verkligen är så finns inte.

Vid detta tid anlades en park kring Brunnsnäs med flera hundra holländska lindar, och ett hundratal av dessa finns ännu kvar.

I början av 1800-talet förvandlades ängsmarken till en engelsk park, genomfluten av en stilla å. Enligt en skrift var gården då gynnad med "så många behagligheter att den kunde tävla med de skönaste

belägenheterna i landet”.

Efter att ha bytt äger ett antal gånger under senare delen av 1800-talet hamnade fåren 1907 i predikanten i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Efraim Rang, som här arrangerade bibelkurser, konfirmationsläger och gudstjänster. Vissas söndagar lockade de populära gudstjänsterna 1500 besökare.

Han lät bygga en friluftskyrka i lövskogen strax söder om Brunnsnäs, och platsen används än i dag för friluftsgudstjänster varje sommar.

Predikanten lät också resa en rad minnesmärken i parken över den tidens stora katastrofer, som Titanic-olyckan och tågolyckan i Getå.

Här bodde författarinnan Birgit Th Sparre i börja av 1980-talet de sista åren av sitt liv, och hon kunde här njuta av utsikten över staden och Åsunden. I dag är gården ett levnad jordbruk, och de nuvarande ägarna har öppnat den flygel där Birgit Sparre bodde för bed & breakfast.