

Birgit Th Sparre

1904 kom den blivande författarinnan Birgit Th Sparre sex månader gammal som fosterbarn till greve Carl Georg Sparre o Signe Thomaeus-Sparre här på Sjöreds gård, nära Ulricehamn.

Sjöred skapades på 1840-talet då löjtnanten Göran Olivercreutz slog samman fyra gårdar i Finnekumla socken. Så småningom, 1892 köptes gården av greve Sparre som kom från Vimmerby, och elva år senare adopterades Birgit!

Här fick hon en lycklig barndom. I sin ungdom bodde hon långa tider med sina föräldrar i Paris, Skottland och England, och många vintrar tillbringades i Kairo, Nice, Palma de Mallorca och andra städer kring Medelhavet.

Endast drygt 20 år gammal skrev hon "Ön av eld och lava", som baserade sig på dagboksanteckningar och egna fotografier från en vistelse på Teneriffa. Till hennes förvåning antogs boken. Birgit Th Sparre fick blodad tand och gav ut fler reseskildringar, men förläggaren Nils Geber föreslog att hon istället skulle skiva så kallade herrgårdsromaner, och 1928 utkom "Gårdarna runt sjön". Den blev den första i en hel romansvit om livet på de gamla gårdarna runt sjön Åsunden. Gårdarna hade verkliga förebilder, och flera av romanfigurerna bar drag av släktingar och grannar.

I romanserien "Gårdarna runt sjön", heter Sjöred Stjärnö, och om gården skrev hon "Av alla gårdarna hade Stjärnö det vackraste läget".

Från Sjöred har man idag som då utsikt över sjön och bort mot Högagärde, Torpa och Hofsnäs.

Birgit Th Sparre bodde här till 1920 då hon efter faderns död flyttade tillsammans med sin mor till det nybyggda Åsundsholm en dryg kilometer norröver. På Åsundsholm hade hon sin diktarya och skrev sina verk, och där står hennes skrivmaskin ännu kvar.

Sin första bok gav hon ut när hon var 22 år och den sista vid 73 års ålder, sammanlagt blev det 33 utgivna böcker. Den första boken i serien om Gårdarna runt sjön kom 1928, den nionde och sista i serien Lyckan går igen kom nästan 50 år senare, 1976.

En tionde roman, som egentligen skulle ha avslutat serien, blev bara halvfärdig.

I början av 1940-talet skrev hon också en annan framgångsrik romanserie med handlingen förlagd till området, den så kallade "Glimringeserien" som till stor del bygger på autentiskt material om Limmareds glasbruk i Västergötland.

Även minnesserien "Därhemma på gårdarna" utspelar sig i trakten kring Åsunden.

Birgit Th Sparre bodde i början av 1980-talet de sista

åren av sitt liv på Brunnsnäs, där hon kunde njuta av utsikten över staden och Åsunden.

Birgit Th Sparre dog den 19 september 1984 och ligger begravd tillsammans med sina föräldrar på Finnekumla kyrkogård.

Känner du för att ta cykeln och se Gårdarna runt sjön, så finns en karta att få hos turistbyrån i Ulricehamn. Cykelturen för dig också till bra badplatser, boendemöjligheter och mat/dryck, samt naturligtvis fin natur.