

Ambjörnarp

På 1300-talet ska här ha funnits en liten kyrka med intilliggande klockstapel. Detta blev socknen eller samlingsplatsen Anbiorntorp.

Den kyrkan som finns i dag är dock från 1800-talet och ersatte då en kyrkbyggnad från 1600-talet.

På 1600-talet blomstrade säterierna i området; Högalid, Hallabo, Björkered, Emtashult och Tosthult. På 1700-talet när elände som sjukdom, fattigdom och krig härjade flyttade dock adelsmännen till Stockholm.

I slutet av 1800-talet hade befolkningen i det lilla Ambjörnarp ökat till nära 1000 personer trots att många från orten utvandrade till Amerika. Då fick orten också skola och postkontor.

I början av 1900-talet invigdes järnvägen förbi Ambjörnarp, och samhället började tas sin form med affärer, cafe, hotell och olika hantverkare.

Ambjörnarp är idag ett vackert samhälle med sina 40 sjöar och ett naturligt stop utmed cykelleden Ätradalsleden.

Här finns en anrik vattenskidklubb som stått värd för bland annat flertalet svenska mästerskap i vattenskidor och nordiska mästerskapen i vattenskidor 1997.

Här ligger oasen Björnhyltans trädgård med fokus på närodlat.

Hit kommer också många för att cykla dressin. Dressincykling till Sjötofta på den gamla järnvägslinjen Landeryd-Falköping, är ett mycket populärt äventyr. Längs med spåret finns två fina rastplatser med möjlighet till grillning och bad.

Turen börjar vid den gamla järnvägsstationen, här kan du också passa på att spela minigolf eller besöka Sveriges äldsta dass.

Ambjörnarps byakrog finns ett stenkast ifrån, för dig som önskar god mat. Ett besök på cykelmuseet är också att rekommendera men då behöver du gott om tid, här finns allt och lite till, som har med cykel att göra.