

Trädgårdsföreningen

Det var efter beslut av kung Carl XIV Johan som Göteborgs Trädgårdsförening bildades 1842, efter initiativ av kaptenen vid Götha Artilleri-Regemente Henric Elof von Normann, som var en stor blomsterälskare. Idén till trädgårdsföreningen hade han fått sommaren 1840 då han reste till Berlin och besökte dess stora botaniska trädgårdar.

1843 tog man fram ritningar och kostnadsberäkningar för en anläggning på den tidigare Segerlindska ängen. Men det var långt ifrån idealiskt att anlägga en trädgårdsanläggning just här, eftersom hela området visade sig bestå av blålera och "pålningarna var som att slå ner en tändsticka i en smörklick".

Staden utlovade finansiellt stöd med 5 000 riksdaler Banco och några tusen lass med en "utmärkt god compost" från Larmgatan som skulle "bereda en herrlig vegetation uti den annars så liftomma leran", dessutom skrevs ett förmånligt avtal med "styrelsen öfver Artilleri Staben" om att under två år erhålla all hästspilling därifrån mot en ersättning av 250 Riksdaler Banco om året.

Trädgårdsföreningen, som kallades för den romantiska parken när den byggdes, är idag en av Europas bäst bevarade 1800-talsparker.

Rosariet i parken har belönats med tre stjärnor i Guide Michelin eller Green Guide som Michelins guide över turistmål också kallas. Rosariet klassas därför som en av Göteborgs stora sevärdheter.

Parken ägs sedan mitten av 1970-talet av Göteborgs kommun.

Källor:

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Webb: Trädgårdsföreningen.