

## Götaplatsen

---

När Götaplatsen fick sitt namn 1914 skulle det dröjda nästan tio år innan de första byggnaderna kom på plats. Innan dess var detta utkanten av Göteborg. Det var i samband med Göteborgs 300-årsjubileum, Jubileumsutställningen 1923 som man lät bygga Konstmuseet och Konsthallen. Samtidigt ansåg man att Götaplatsen, som då blivit en central plats i staden behövde ett konstverk av något slag. Innan utställningen hann man dock inte mer än att bygga ett provisoriskt brunnskar av trä. Och först några år senare kom brunnskaret av brons på plats. Ytterligare ett antal år senare - 1931 - kom Carl Milles 7 meter höga staty av Poseidon på plats.

Brunnskaret tillverkades vid Herman Bergmans bronsgjuteri i Stockholm men mittgrupperna med Poseidonskulpturen göts vid Lauriz Rasmussens Broncestøberi i Köpenhamn.

Alla uppskattade inte den nakna statyn – i vart fall inte till att börja med. En kvinna som bodde i närheten skrev i en insändare i en av morgontidningarna "bort med uschlingen från våra fönster". Men stadens styrande hade en annan åsikt: "Att i sjöfartens stad Göteborg uppsätta en staty av Poseidon, en av den forngrekiska mytologins övergudar och havets härskare, kan inte annat än glädja varje sann göteborgare."

En myt berättar att stadens borgarkvinnor ville censurera ursprungsstatyn som ansågs alltför vågad. Carl Milles skulle då ha tvingats förminska Poseidons könsorgan. Men han ska medvetet ha utformat och placerat fisken, som Poseidon håller i sin hand, så att den ser ut som en stor penis om man tittar på skulpturen ifrån Konserthusets trappa. På grund av denna myt kallas Poseidon ibland för Milles hämnd.

En mindre version av skulpturen finns för övrigt på Millesgården på Lidingö.

Samma år som Poseidon invigdes började man anlägga Göteborgs stadsteater, som invigdes den 29 september 1934. När premiärpjäsen Stormen av William Shakespeare spelades upp, fanns bland andra kung Gustav V och statsminister Per Albin Hanson i publiken.

Året därpå, den 4 oktober 1935 invigdes konserthuset på andra sidan Götaplatsen.

Nedanför Götaplatsen finns ett omtvistat vattenspiel som kostade 30 miljoner kronor att uppföra, invigt våren 2016.

---

Källor:

Bok: "Göteborg berättar". Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1

Bok: "Statyer berättar". Bengt A Öhnander. ISBN  
91-7029-565-4